

## Za. 9 nov., '24: 3e WC, Amersfoort

Gerrit had er al gevestigd en ik ook, de afgelopen week. Beiden hadden we goed gevestigd, veel maats en ook veel torretjes trouwens.

In de Vecht, waar Gerrit en John ook gevestigd hadden, viel de vangst bitter tegen. Het was inmiddels te koud geworden en de watertemperatuur was dus ook lager geworden.

Daardoor viel er, op enkele plekken na, weinig tot niets te vangen daar en dat bleek ook. De keuze viel dus op Amersfoort.



Over het weer viel niet te klagen: droog, bijna windstil, beetje somber en niet al te koud.

Om 7:00 uur verzamelden we bij de brandweerkazerne om in te schrijven en te loten. Sjaak trok zijn favoriete nummertje 1, zelf had ik lootje 4 gepakt.

Nog in het donker vertrokken we op volgorde naar de verkozen stek. De boten lagen niet heel strak op elkaar, zoals vorig jaar, waardoor er voor iedereen een mooie plek te vinden was.



Sjaak zat links van me en André rechts.



Aan de overkant, voor 'Kroast', had John zijn spullen uitgesteld. Ik had dus goed beeld op deze vissers en kon in de gaten houden hoe hun vangsten zouden zijn.



Mijn plekje was tussen 2 boten en lekker ruim.

Er lag wel wat blad in het water en er stond een miniem stroompje. Met mijn hoofdlampje op maakte ik alles 'visgereed' en voerde vervolgens 3 plekjes aan met wat kleine balletjes donker voer die vooral uit aarde bestonden: recht vooruit, tegen de rechter boot aan en links vlak naast de steiger.

Aan de haak prikte ik 3 pinkies. Mijn dobber, 1 gram, stond net boven water en dus scherp afgesteld. Dat kon ook met dit rimpelloze oppervlak.

Aanvankelijk gebeurde er niets. Balen, want dat was eerder deze week totaal anders. Toen ving ik ruim 100 voorns van allerlei

lengtes. Dat had ik nu eigenlijk ook verwacht...

Het duurde wel een kwartier voordat ik mijn eerste visje ving. Daarna bleef het peuteren en zoeken met af en toe een exemplaar, groot genoeg om te 'bewaren'.



De troost vandaag werd gevonden in en om de bus van John. Zoals altijd het episch centrum.

Ook uit de kofferbak van Gert en de tas van Gerrit kwam allerlei lekkers. Iedereen was er aan toe en er werd luidruchtig en enthousiast geproost!

Op naar de volgende wedstrijd die in Scheendijk gevist zal gaan worden.

Door:  
*Harry Snoekbaars*

