

Za. 8 juni, 5e ZC, Vuntus



Na de teleurstellende laatste vangsten in de Eem mochten we vandaag ons geluk proberen op de Vuntus. Mijn maatje Gerrit haakte af. Hij zat, met zoonlief, te karperen op de Vinkeveense plassen. Een moeilijk water, maar 'niet gevist, is niet gevangen'. Zijn eerste trofee was direct een beste. Je hoeft er niet voor naar Frankrijk....

Vandaag zat ik in de boot met Sjaak. Dat zou er eerst nog om hangen, want een dag eerder werd hij flink verkouden. Paracetamol deed wonderen en Sjaak was paraat!



Temp	Gevoel	Neerslag	Wind
11°	11°	0.0 mm / 0%	ZZ A
12°	12°	0.0 mm / 0%	ZW2
12°	11°	0.0 mm / 0%	ZW2
13°	12°	0.0 mm / 0%	ZW3
14°	13°	0.0 mm / 0%	ZW3
15°	15°	0.0 mm / 0%	ZW3
16°	16°	0.0 mm / 0%	ZW3
17°	17°	0.0 mm / 1%	W3
18°	18°	0.0 mm / 1%	W3
18°	18°	0.0 mm / 1%	W4

Het weer zou goed worden, beetje frisjes, stevig windje, somber, maar droog!

We besloten dat ik het voer zou maken. Er is niets zo frustrerend als 2 soorten voer, waardoor één van de twee niets vangt en de ander alles. Of dat zo werkt blijft hypothetisch, maar die kans kun je wel kleiner maken door beiden hetzelfde te voeren.

Mogelijk is het voornamelijk een 'gevoelsdingetje', al telt dat natuurlijk ook mee.

Hoe dan ook, om 6:00h zouden we uitvaren, dus vroeg uit de veren en verzamelen in het haventje. De bedrijvigheid ving aan en iedereen hielp elkaar, alles moet immers van de auto in de boot.



Ook de zware accu gaat mee, want zonder stroom, geen power, dus geen snelheid. Heb je echter alles aan boord, dan is het goed rusten.

Marinus bekijkt het van een afstandje en denkt misschien aan broer Arie, die vandaag moest werken en deze ochtend met spijt zal missen. Sjaak en ik hebben inmiddels ook alles ingepakt, inclusief de 2 staken en de kuip die Sjaak

meegenomen had en niet voor niets....

Toen iedereen gepakt was voeren we uit. De electromotortjes hoorde je niet, maar de verbrandingsmotoren bleven uit totdat de huizenrij gepasseerd was. Iedereen sliep

waarschijnlijk nog.

We voeren de golven tegemoet, want het waaide al stevig.



De plas lag er verlaten bij. Ieder koppel zocht zijn stek op. Wij deden dat aanvankelijk ook, maar de wind stond er totaal verkeerd op en Sjaak stelde voor direct door te varen. Goed idee. Touwtje los en daar gingen we weer. We staken recht over, draaiden de boot en hadden

nu de wind, goeddeels schuin achter. Een verstandige zet, qua comfort.

Stokken in de grond, touwtje erom, voer verdelen, aas klaar zetten, hengels optuigen, schepnet klaar leggen, leefnet het water in en peilen maar.

Het is ruim een meter diep en achter me, tegen de plompen aan, wat minder.

Sjaak viste wat eerder en ving direct een 'torretje', maar daarna al direct een schepper en nog een brasem. Zo, zo, dat gaat snel! 'Goed voer hè Sjaak?'

Bij mij gebeurde er echter niets....

Dan maar 'achteruit' vissen. 'Yes', een mooie 'rode rijer'. Er lagen er meerdere, want mijn tellertje begon lekker te tikken.

We wisselden voortdurend van voor naar achter en weer terug en ving en vingen beiden vis. Af en toe viel het stil bij de één en begon de ander weer te vangen. Wisselde de vis dan ook van voerplek?



Om ongeveer 9:30 uur kwam de gang er echt in. Sjaak had inmiddels verschillende brasems geland en de hele school had zich een 5 tal meters naar rechts verplaatst, precies onder mijn dobber. De ene na de andere vis liet zich strikken. Dat telde lekker aan. Zowel Sjaak als ik wisten niet wat er gebeurde. We vonden het helemaal geen 'brasemweer'.



Ook de telefoontjes van Maarten, John en Marinus wezen niet naar grote brasemvangsten. Er werd wel gevangen, maar geen grote hoeveelheden. John en Gert zouden uiteindelijk zelfs 6 keer (!) zijn verkast!

Toen het bij mij stil viel, was het weer de beurt aan Sjaak. We konden het niet geloven... 'Goed voer hè Sjaak?!'

Als je (brasems) vangt gaat er vaak ook van alles mis, is mijn ervaring: haakje er af, tuig in de knoop, lijn gebroken, enz. Zo ook deze sessie. Het vervelends was dat ik mijn dobber zag wegdrijven door de wind. De lijn was er net boven gebroken.

Zo moest Sjaak ook van tuig wisselen.

We visten beiden met 1,5 grams dobbers, 12/100e lijn, Sjaak nog met onderlijn, maar ik zonder en haakje 18. Dat werkte prima allemaal.

De kerkklok sloeg uiteindelijk 12:00 uur en we pakten tevreden in. Wat de uitslag ook zou zijn, wij hadden een heerlijke visochtend beleefd!



Na een belletje met John, konden we gaan tellen. Wat een gewicht! Sjaak (2e) had 40 vissen, waarvan 15 brasems en Harry (1e) telde er 44 stuks, waarvan 22 brasems. Ze zwommen allen hun vrijheid weer tegemoet. Maarten werd 3e, ondanks het vergeten van de maden, samen met bootmaatje

Melis. Gelukkig hadden ze wel wurmen bij zich!

Het verschil tussen Erwin (4e) en Marinus (5e) betrof maar 8 cm. en maar liefst 8 vissen. René (7e) en Erik (8e) telden 10cm verschil en Gert (9e) en John (10e) verschilden elkaar 3cm (!), wat veel hilariteit opleverde. John 'vertilde' zich namelijk aan een mooie ruisvoorn, die prompt, net naast de rand van de boot, van de haak glipte en dat al heel vroeg in de wedstrijd. John gaat zich nu 'herpakken' op de Kaapverdische eilanden, hij zal het nodig hebben...



Tijdens het na-tafelen pakte Gert nog even uit. Hij had weer een over lekkere rosé meegenomen voor allen. Hoe goed kan het leven zijn!



Vandaag dus eindelijk een visrijkere dag met vele brasems, een wijze "scheppen-of-tillen-les" en een proostende afsluiting.

Door:
Harry Snoekbaars