

2e Wedstrijd Zomercompetitie, 16 april 2022, Bestevaer.



Zijn dit voorns, of zijn dit voorns?

Deze foto kreeg ik woensdag 13 april toegestuurd door Gerrit. Hij was in zijn nopjes, want had een topochtendje gehad bij de Bestevaer.

Maar liefst zo'n 80 stuks telde hij er in zijn net. Iedere drift was raak! En geen kleine jongens! Erwin was er ook. Begon op z'n gemakje zijn spullen te controleren en zijn zomerkoffer in te richten. Startte een stukje later dan Gerrit, maar ving vervolgens aan de lopende band. Dit nieuws verspreidde zich als een vuurtje van lid naar lid. Iedereen had z'n net al vol zitten voor de wedstrijd begonnen was.

Na de loting vertrokken allen naar de gelote stek.

Het weer was prachtig. Best wel fris nog, maar helder en nauwelijks wind.

De zon kwam rood op en beloofde ons een mooie dag.



Het geluid van een vallende koffer deed me opkijken. Sjaak had een slipper gemaakt en bengelde met een been in het water. Een geluk bij een ongeluk. Het ging net goed.



Gert, Sjaak en Arie bereiden zich voor.

Na de toeter: voeren. Ik cup drie ballen op 9,5 meter, met de bedoeling daar voorlopig niet te vissen.

Ik heb mijn dobber uitgelood op 9,5 m. en op 5 m. Met een streepje 'type-out' heb ik beide dobberstanden aangegeven op de hengel. Er zat al flink stroming in het water, dus ik koos voor een 2 grams dobber met stalen onderantenne: lekker stabiel. Ik ga eerst op 5m. vissen; kort is altijd sneller.

2 maden aan de haak en inwerpen. Ondertussen werp ik ook 2 kleine balletjes voer, die niet al te hard aangeknepen zijn. Ik wil dat het voer vrij snel los valt als het op de bodem ligt.

Tevens voer ik wat losse maden, hennep en casters. Opletten daarmee, want de stroom is best pittig, dus niet recht onder de top gooien!

Ik houd mijn dobber iets tegen en maak lange driften.

Een paar minuten zie ik niets gebeuren.....



Marinus klaar voor actie

Ondertussen hoor ik gespartel bij Gert die er al twee geschept heeft. Rustig blijven en weer een vingertopje bijvoeren. Nog steeds niets.

Weer een vingertopje. Nog niets. Hmmm, vreemd. Ander aasje misschien? Klein mestpiertje met 1 made als 'zekering'.

Dan, net voor het einde van de drift lijkt het of mijn dobber vastloopt. Ik doe net of het beet is en sla aan. Schokkerige weerstand, topje krom: vis. Een mooie blei kon de verleiding niet weerstaan. Dat is 1 op de teller.

Ik herhaal het hele ritueel: vingertopje bijvoeren, piertje+made, dobber iets tegen houden. En, ja hoor, een vette beet! Wauw, een schitterende volvette voorn ligt even later in mijn schepnet. Dat is 2 op de teller.

Ik krijg moed en denk aan de hoeveelheid vis die Gerrit en Erwin vingen. Gerust ben ik er nog niet op, want om me heen is niet heel veel actie waar te nemen.

Zelf blijf ik op kort nog enkele prachtige voorns bij vangen. Wat een knapen zeg. Sommigen zitten onder de paaipukkels, ook wel paai-stopfels of paai-knobbels, en voelen ruw aan.



Voorn met paaipukkels

Door die ruwe huid hebben vissen beter contact tijdens de paai, waardoor het afzetten van de eitjes (kuit) en de hom (zaad) bevorderd wordt.

Als voor de pauze de stroom ineens de andere kant op gaat, krijg ik geen beet meer op kort, wat ik ook probeer.

Ik schuif de dobber naar het andere type-out streepje op de top. Na een paar drifts vang ik vis. Gelukkig. Ik blijf op lang vissen dus.

De wind neemt flink toe en de gevoelstemperatuur zakt navenant. Ik zie mensen hun vispakken aantrekken en capuchons opzetten.

Een ontspannen visserij is het niet meer.

Inmiddels heb ik er 20 op de teller.

Tijdens de pauze opwarmen met een bakje koffie en de zon, die echt wel haar best doet.

Jonathan staat nog net niet te klappertanden, maar alles rilt aan hem.



Handen in de zakken, petten op....brrrrr.

Aan de verhalen te horen is er nog niet al te veel gevangen, ook niet op de kopstekken.

Na de pauze cup ik 3 ballen bij op 9,5m. Op 5m. voer ik wat kleine balletjes en weer de vingertopjes maden, hennep en casters.

Ik begin kort: geen enkele beetmelding, wat ik ook probeer.

Dus over op lang. Ik vang een visje, maar het is zo taai en ook pittig vanwege de wind. Gert naast me zie ik in korte tijd een paar spartelende vissen scheppen. Daarna valt het bij hem helemaal stil.

Fijn is dat de wind minder wordt en de temperatuur omhoog gaat. De stroom is inmiddels ook weer de andere kant op.

Gelukkig vang ik er nog een paar bij. Uiteindelijk staat mijn teller op 27 stuks als de toeter gaat



Flinke voorns zorgden voor spektakel!

De meting:

Sjaak heeft zijn voorntrucje weer uitgehaald. Groot waren ze niet, maar met 47 stuks telt het toch lekker op. Hij blijft met deze tweede, eerste plek aan de kop in de 1e divisie.

In de tweede divisie was het Jonathan die weer lekker warm werd van de uitslag. Hij werd eerste.

Beiden proficiat!

Harry Snoekbaars