

Za. 16 nov., '24, 4e WC, Scheendijk

Afgelopen woensdag gingen Gerrit, John, Gert en Harry al naar de Eerste Aanleg om in het aangrenzende water te proberen een visje te vangen. Er werden verschillende plekken uitgeprobeerd. Het wateroppervlak was als een spiegel, er stond nauwelijks wind en de temperatuur was dik boven de 10°. Echt grote vangsten leverde dat echter niet op. We bleven steken op zo'n 100 vissen in totaal. Het was wel een heerlijke ochtend om in een bootje te zitten op zo'n rustige plek midden in de natuur.

Diezelfde natuur had nog wat voor ons in petto. Toen we nog wat bij onze auto's stonden na te praten na afloop, hoorden we een flinke knal. Het bleek een gewerschot. Daarna dreef er iets in de vaart achter het hek. De 'jager' in zijn groene pak pakte vervolgens een bootje, klom over het hek en viste een dood dier uit het water. Een bisamrat? Een eend? We fantaseerden er op los, maar wisten het nog niet.

De pick-up stopte naast ons, 'Faunabeheer', en de 'groenling' stapte uit.

Hij pakte een dode vrouwtjeseend uit zijn auto, een '*rosse stekelstaart*'. Nooit van gehoord... Het beestje was al gewond en iemand had dat gemeld. Maar er was meer aan de hand.



vrouwtje 'rosse stekelstaart'



mannelijke 'rosse stekelstaart'

In de jaren 50 ontsnapte deze soort uit volières in Engeland. Oorspronkelijk komen ze uit Amerika. In de jaren 80 begon deze eend Spanje te koloniseren en laat daar nou net de 'witkopeend' wonen, die wel een oorspronkelijke bewoner is en waar er nog maar 22 van rond zwommen in een bepaalde baai en dus zwaar bedreigd was.

De *rosse pijlstaart* werkte aan die bedreiging mee, want deze soort plantte zich prima voort en kruiste ook nog eens met de *witkopeend*, waardoor ze 'hybridiseerde' zoals dat heet, m.a.w.: waardoor het oorspronkelijke zuivere ras zou verdwijnen.



Vogelbeschermers kwamen in Spanje in actie: de jacht op de *witkopeend* werd verboden en in Europa werd bepaald dat de *rosse stekelstaart* een bedreiging vormde en dus niet welkom was en bestreden moest worden.

En dat geschiedde vandaag dan ook.

Zo zie je maar weer dat vissen altijd verrassend is.

Mannelijke 'witkopeend'

John belde me vrijdag op: 'zaterdag, 7 uur, verzamelen in Scheendijk'.

De havens in A'firt en Spakenburg vielen af, daar waren Sinterklaasintochten en voor de Vecht was het te koud geweest.



De Eerste Aanleg was aan renovatie toe. Er gaat een vloer gestort worden en de steigerranden zijn al vernieuwd. Dat gaat mooi worden. Nu is het wat onhandig, zeker als je 5 bootjes moet gaan inladen op een meter lange aanlegplek. Maar, we helpen elkaar en degene die ingeladen is vaart vast een stukje verder.



Erwin vist vanaf de kant. Hij kan in alle rust opbouwen.

John heeft staken meegenomen.

Helaas zijn ze te kort en ook te dik, want mijn meegebrachte verlengstukken passen er niet overheen.

Op sommige plekken zullen we dus niet kunnen aanleggen. Gelukkig blijven er nog voldoende stekken over.

Als iedereen gepakt heeft is het al aardig licht geworden en varen we uit.

Hopelijk heeft iedereen thuis het toilet bezocht, want een benzinstation, zoals in A'firt is hier niet in de buurt, laat staan lopend te bereiken. Gerrit en ik liggen een beetje in de wind. Het weer is totaal anders dan 3 dagen geleden.



Gerrit vangt wel een visje, maar Harry totaal niet. We draaien de boot 180°, waardoor Harry een andere plek kan uitproberen en Gerrit op zijn voerplek kan blijven vissen.

Het haalt te weinig uit en om 9:00 uur besluiten we te verkassen naar één van de havens.

We passeren Wesley&John en Erik die zeggen nog niet al te veel gevangen te hebben.

In de haven leggen we aan en bouwen onze voerplek op. Gerrit vangt mooie voorns en een brasem en verspeelt een lijnzwemmer. Bij Harry is het nog steeds niet wild.

De bewoner aan de overkant gooit roet in het eten, door te zeggen dat we daar niet mogen vissen omdat het privé terrein is. Volgens de viswijzer klopt dat ook, merken we, dus verdwijnen we. Jammer, vooral voor Gerrit, die aardig de gang er in had!

