

Za. 18 nov. '23, 5e wedstr. WC, de Vecht

Wie dacht deze wedstrijd in een haven: Amersfoort?, Spakenburg?, Huizen?, terecht te komen kwam bedrogen uit. De wedstrijdcommissie had haar huiswerk goed gedaan en begreep dat het wel eens druk kon worden op die plaatsen. Je begrijpt het al: de Sinterklaasintocht zou vandaag plaatsvinden. Onbegrijpelijk hoe die goedheiligman in al die havens tegelijk aan kon komen, maar de mystiek ging de logica voorbij, zo bleek maar weer.



Vandaag koos de commissie voor 'de rust' aan de Vecht. Voor een aantal van ons zou dat te letterlijk zijn. Gelukkig had het nog niet gevoren, anders was die 'rust' zeer waarschijnlijk veranderd in 'langdurige verveling'.



De dag begon niet eens zo slecht op het verzamelpunt. Maar, 'ochtendrood, water in de sloot', zo zegt een oude wijsheid toch? De loting was steeds het moment dat Sjaak in het middelpunt stond. Deze keer pakte hij, na 3x nr. 1, zelf zijn lootje..., nummertje 12. Oei, plekje bezet? Aan de waterkant beland bleek het bijna licht. Sjaak had geluk. Hij vond een plekje tussen de boten en viste beter dan de vorige keren. Toch maar zelf een lootje trekken volgende keer?

Zelf had ik pech: mijn tas met aas in de schuur laten staan, grrrrrr. Buurman Gerrit bezocht en hem om aas gebietst. Maden, wurmen en casters. Voldoende om de wedstrijd mee te vissen. Voer had ik gelukkig wel meegenomen.

Ik richtte 2 plekken in, op kort en lang. Op beide plekken ving ik een brasem, enkele maatse voorns, maar vooral veel klein spul, ook al had ik geen levend aas bijgevoerd. Het was vooral 'rustig' en nat! De paraplu deed zijn werk vanochtend.



Eigenlijk was ik blij dat mijn wekkertje af ging toen het 12:00 uur was. Ik had het wel gezien. Alles was inmiddels zo nat geworden dat er flink geпоetst moest worden en thuis nog een keer. Daardoor rook alles ook naar voer en vis, zeker in het autootje.

Samen wachtten we op de 'meetclub'.

In mijn aastas zat helaas ook mijn eten en drinken. Marinus en Gerrit losten dit probleem(pje) op. Van hen kreeg ik heerlijke, warme tomatensoep en een krentenstolletje. Een geluk bij een ongeluk. Toen John en Gert later arriveerden, kon ik er weer tegenaan, terwijl zij hun 'werk' deden, tot het laatste visje toe!



Marinus deed de beste zaken vandaag. Hij ving er 22, 5.46m, waarvan maar liefst 5 brasems! Daarmee versloeg hij alle anderen. Het zij hem gegund en niet alleen vanwege de soep.

Gert werd netjes tweede: 23 st., 5.43m. Dat 'veelde niet scheel' met Marinus!

Sjaak, ja die van de loting, peuterde er bij het kantje een 20 stuks uit, 3.52m. en werd dus derde.

Voor een aantal deelnemers vandaag verwacht ik dat het een 'schrappertje' gaat worden. Ik ben verder benieuwd of er in de totaalstand veranderingen zijn opgetreden.

Al met al een 'rustige' en vooral, heel natte, Sinterklaas-visochtend vandaag! Vanavond mijn schoen maar eens bij de kachel zetten....



Metten is weten....



De blijde winnaar!



Gezelligheid in regentijd....

Door:
Harry Snoekbaars