

## Za. 21 dec. 2024, WC 6, haven A'firt

Het weer de laatste weken zag er uit als in de herfst: nat, winderig en somber. Vandaar dat de vorige wedstrijd ook afgelast werd.

Gelukkig begint vandaag de winter....

Het weerbericht vertoont echter geen enkele winterse verwachting. Wel fijn als je vier uurtjes aan de waterkant gaat zitten.



Tevens is het de kortste dag van het jaar. Er werd daarom besloten om om 7:30 uur te verzamelen. De visplek zou de haven van Amersfoort worden. Gerrit en Harry hadden eerder hun hengeltjes daar uitgeworpen en op verschillende plekken voorns gevangen. Geen grote aantallen, maar voldoende om te weten dat er vis in de haven ligt.

Het valt erg tegen een water te vinden in Midden-Nederland waar vis gevangen wordt. Leden hebben veel verhalen over goede visvangsten op verschillende plekken in de winter in vroegere tijden. Dat lijkt echter voorbij.

De allerbeste plek de laatste jaren leek Scheendijk en dan vooral de haven(s) daar. Helaas zijn die plekken verboden visterrein en daar wordt dan ook regelmatig door bewoners op gewezen. We kunnen dat als vissers onder de vlag van een visvereniging niet negeren in mijn optiek.

In Spakenburg wordt zeer matig gevangen als het om maatse voorns gaat.

De vraag is: waar blijft de voorn in de winter tegenwoordig???

De hengelsportclub uit Zeewolde heeft de wintercompetitie zelfs afgeschaft op open water. Zij vissen hun competitie nu in 'de Berenkuil' bij Nijkerk. Best een goed idee!



Om 7:15 uur vertrek ik met mijn viskar van huis. Iedereen ligt nog op twee oren. De lampjes in de tuin zijn net aangesprongen en verlichten de omgeving sfeervol. Dat is dan wel weer leuk met die korte dagen. Ook als ik door de stad fiets, branden overal lampjes. Ik voel het Kerstfeest naderen. Bij de Koppelpoort stap ik even af om te genieten van het mooie Middeleeuwse plaatje dat ik daar

aantref. De haven geeft eenzelfde mooi beeld. Menigeen mist dit moment, maar ik pak het vandaag lekker mee.

Het is nog rustig op de kades. Ik rijd met mijn karretje over de fietsbrug, richting het verzamelpunt: de brandweerkazerne. Ik wordt begroet door een voorbijganger die meteen maar zijn levensverhaal aan me vertelt. Ik luister geduldig en prijs me gelukkig met mijn eigen leven en dat ik nu, onbekommerd, lekker kan gaan vissen.



Rond de bus van John wordt bijgepraat en geloot. Een aantal vissers slaat deze wedstrijd over, de groep is dus niet groot. Marinus is opa geworden, proficiat en Erwin reed zijn scooter in elkaar, beterschap.

Het is ongelooflijk, maar Sjaak trekt weer nummer 1. Gerrit adviseert Sjaak direct mee te gaan spelen in de Lotto.

Zelf trek ik nummer twee, ook bepaald niet slecht.



We vertrekken om een uur of 8. Het is nog pikkedonker. Met mijn hoofdlamp op zie ik voldoende om alles in gereedheid te brengen.

Ik prepareer mijn hengel om met 5m te kunnen vissen: tuig net zo lang als de hengel en een dobbertje van 1 gram. Tevens leg ik 2 delen klaar om makkelijk te kunnen verlengen en dus wat verder weg te kunnen vissen.

Het stroomt nauwelijks vandaag, wat ik jammer vind. Meestal is de vangst beter met wat meer beweging in het water.

Mijn voer bevat diverse 'voorn-attracties': o.a. hennep en broodkruim. Tevens is het wat donker van kleur, hoewel ik me af

vraag of dat van belang zal zijn op ruim 2m diepte met ook nog dit sombere weer.

Als ik klaar ben om te peilen merk ik dat het nog zo donker is dat ik mijn dobber nauwelijks kan zien. Het is dan al bijna 8:30 uur! De donkere dagen voor kerst....

Ik voer twee plekken aan en werp mijn aas, 2 maden, op de voerplek. Heel langzaam neemt het water mijn aas mee. Helaas zie ik geen beweging in mijn dobbertje en dat zal een tijdje zo blijven, wat ik ook doe. Als ik uiteindelijk toch een maatse voorn strik, groeit mijn hoop dat de vis er aan komt.

Het is dan al 9 uur geweest.



Gert blijft desondanks de totaallijst nog lekker aanvoeren, mat Harry als goede tweede. Daarna blijft het ook nog ongemeen spannend en hijgt iedereen nog in elkaars nek. Volgende week is de 'oliebollenwedstrijd' in Scheendijk. Hopelijk kunnen we daar wat meer vis vangen. Anders wordt het uiteraard olieballen eten als troost

Op

Deze keer ging ook niet zomaar voorbij. Toen Harry, tijdens het napraten, zei dat er dit jaar geen kerstpakket voor hem was, dook Gert zijn nieuwe auto in en deelde een o zo heerlijk wijntje uit aan alle mannen. Een welkome en gepaste geste, net voor de Kerstdagen.

Hartelijk dank daarvoor en *proost op een heel gezellig Kerstfeest!!*



Door: Harry Snoekbaars.