

## Za. 30 maart, 1e ZC, Eem

Het Paasweekend nam haar start met de eerste zomercompetitie wedstrijd aan de Eem. Het was bijna windstil toen we beginnen, de lucht oogde somber, de temperatuur zou niet al te hoog worden en er werd regen verwacht.



We verzamelden vanaf een uurtje of 6. Uiteraard ging dat gepaard met betalen, inschrijven en loten. Om 7:00 uur kon er gestart worden. De tussenliggende tijd heb je nodig om op te bouwen en, voor de verre plekken, om er te komen.

De Eem stroomde heel licht en ik besloot met 1,25 gr. te starten, op 9,5m. en op 7,5m. Na het startsignaal begon ik eerst te cuppen op de twee lengtes, om daarna op kort te beginnen, wat alle vissers die ik kon zien, ook deden. Al heel snel hoorde ik geplons en zag ik hengels krom staan en schepnetten uitschuiven, zo ook bij mij. Dat begon dus lekker. Echter, het beet krijgen verliep niet al te vlot. John riep dat ook naar mij. Het was 'taai'. Ook op lang bleek dat zo te zijn. Ik ving wel vissen, mooie voorns ook, maar er kwam geen gang in....



Toen de pauze begon had ik er pas 13 en hoorde ik dat er over de hele linie zo tussen de 10 en 20 stuks gevangen waren. Het tweede gedeelte van de ochtend zou het dus moeten doen!



*Arie op weg naar de 'pauzebabbel'.*



*Marinus had al veel 'brasempech' beleefd....*

Marinus had besloten met 4 gr. te vissen en daarmee de brasem te verleiden. Dat lukte gedeeltelijk. De vissen waren soms zo groot en sterk dat hij zijn lijn niet heel hield en zelfs zijn hengel niet. Of je het wilt of niet, vissen levert altijd avontuur op!

De tweede helft bezorgde me niet wat ik wilde. De wind trok aan en de stroming nam toe na een tijd van stilstand en mogelijk viste ik toen toch te licht. John en Sjaak deden het beter, hen zag ik regelmatig scheppen. Het zou mijn wedstrijd niet worden.



De meting is altijd genadeloos. Het blijft prachtig om de vangsten te zien en de uitschieters en bijzondere vissen. De centimeters uiteindelijk maken je plek in de rangschikking duidelijk. Deze wedstrijd werd Maarten derde, Sjaak tweede en Gert eerste. Het net van Gert was zo zwaar dat het moeilijk uit het water te tillen was. Met 25 vissen, was de gemiddelde lengte ongeveer 40 cm per vis! Marinus, die vierde werd, had alsnog ook lekker gevestigd en dus nog meer te vertellen. Gefeliciteerd mannen.

Al met al een wat taaie sessie met toch individuele opwinding en mooie vissen.

*Door:  
Harry Snoekbaars*

