

## 17 september 2022, Koppelwedstrijd Scheendijk.

Herfstdrukke bij de Eerste Aanleg vanochtend. Voor de winter willen verenigingen en particulieren nog één keer hun visavontuur beleven. Gelijk hebben ze.

Woudenberg was met een flink aantal deelnemers op komen dagen en namen alle boten en daarmee ook de 'sloot' in beslag.

Wij zouden pas na iedereen vertrekken, om 7:30 uur.

Die ruimte bleek nuttig: koffie drinken en hozen.

Terwijl Cornee en Harry de roeiboten om de hoek leegden deden de anderen zich te goed aan een bakkie.

In totaal visten we met 6 koppels.

Bij het proefdraaien van de buitenboordmotor ging het voor Gerrit en Harry helaas fout. Geen gang in te krijgen!

Dus motor er weer af en tank er uit. Gelukkig een lift van John en Gert die er nog waren.

Bedankt mannen!



*Een sleepje is dé manier om de dag te beginnen en uitleg te geven over jouw mening!*

Overal zag je bootjes liggen met opgestoken paraplu's.

Wij voerden naar de Kalverstraat om ons geluk uit te proberen.

Onderweg daar naar toe toverde John een leuke gadget uit zijn 'magic box'.

Vol trots showde hij het visschort, in clubkleuren, dat iedere deelnemer zou krijgen, na afloop, ter ere aan het 100-jarig bestaan van de vereniging. Een leuk gebaar!



Erg wild bleek het op onze stek niet.

Deze keer kozen we ervoor niet te verhuizen, maar stekvast te blijven tot het einde.

Vooraf veel kleine, ondermaatse vis voor Gerrit. Harry viste afwisselend staande haak en met korte sleep. Dat laatste zeker met de stroming die regelmatig optrad.

Een paar mooie grote, maar ook wat kleinere 'platten' en een aantal stevige voorns was het resultaat daarvan.

Het weer was wisselend: paraplu op, paraplu in....zonnetje erbij, beetje wind, prachtige plek. Eigenlijk best acceptabel allemaal.



***Hoe mooi wil je het hebben?!***



***Pluutje uit, pluutje in....***

Onze vangst was uiteindelijk echter niet al te best.

Toen Sjaak zijn vis en die van Hanneke bij ons kwamen meten was dat al snel duidelijk.

Voorns, rietvoorns, bleien en brasems, ze passeerden allemaal de meetlat.

Harry ving ook nog 2 'ouderwetse' riviergrondels. Direct terug gezet, want lang geen 15 cm.



***Géén Donaugrondel!***



***Wél voorns en brasems!***

Als je met/bij Hanneke de wedstrijd beëindigt, weet je dat ze trakteert. Zo ook vandaag.

Leverworst en blokjes kaas doen de ronde. Wat heerlijk, want tijd nemen om een boterham te eten had ik niet gedaan. Wel was er eerder even tijd voor Gerrit's appelgebakje en een kopje thee. Beiden een traktatie!

Samen vaarden we terug naar het haventje.

De natuur is nog volop groen, maar de uitbundig bloeiende hortensia's hebben hun beste en kleurrijkste tijd gehad. Decoratief blijven ze wel.



Terug bij de Eerste Aanleg: ruimte genoeg.  
Als Gerrit erbij is, heb je geen hijskraan nodig.

Uitpakken is een natte aangelegenheid. Door de regen plakt alles: voer, aas, hoezen, netten, enz., overal aan vast. De inhoud van en de boot zelf druipt en druppelt. Gelukkig hadden we deze keer wel onze madendozen op tijd gesloten!

Buiten aan de stamtafel doen de wildste verhalen de ronde. Jonathan was tijdens het meten zijn leefnet kwijt. Dat werd uiteindelijk vakkundig opgedoken en er zat nog voldoende vis in om met zijn maatje Robbert deze koppelwedstrijd te winnen: 'Geen minuut stil gezeten en alles met mais gevangen!' Indrukwekkend en een prachtige uitslag gevestigd met 15.63 m. vis! Van harte mannen. Goede tweede werden Sjaak en Hanneke met 11.81 m. Zeer dicht daarop volgden Gert en John met 11.56 m. als derde koppel. Gerrit en Harry behaalden de 4e plek met 8.62 m. 5e werden Arie en Marinus met 6.80 m. De twee meest geroutineerde vissers, Cees en Lex, werden 6e, vanaf de kant, met 3.98 m. In totaal ruim 57 m. vis. Niet gering voor Scheendijk in de zomer!

Zoals bekend is Gert de genieter van kwaliteit. Hij zorgde weer voor prachtige witte en rode wijnen uit het Noordelijk gedeelte van Italië als prijzen. Juweeltjes zijn het, voor wie dat kan waarderen,

Maar dat is met alles zo.

John deelt aan allen, met een brede grijns en begeleid met zijn grappen en grollen, een schort uit. Vist hij niet, dan kan hij toch koken. Wijntje van Gert erbij en gaan.

Nog 3 maanden en het 100-jarig bestaan zit er weer op. Ben benieuwd of er nog iets spectaculairs in het vat zit....

De zomerwedstrijden zitten er op met deze spannende afsluiting. We drinken er een drankje op en genieten na met een balletje en een frietje.  
De Wintercompetitie gaat beginnen. We hebben er zin in!

Harry Snoekbaars